

Het nerveuze tijdperk en zijn historici

De opkomst van de mentaliteits-
geschiedenis in Duitsland

1889-1915



Manuel Stoffers

De mentaliteitsgeschiedenis heeft de naam een Franse vinding te zijn. De Franse *Annales*-historici Lucien Febvre (1878-1956) en Marc Bloch (1886-1944) gelden als de 'pioniers' van deze variant van het historisch onderzoek, die in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de internationale geschiedwetenschap veroverde. Deze ideeënhistorische en historiografische studie laat zien dat rond 1900 Duitse cultuurhistorici al een vergelijkbare mentaliteitshistorische benadering van het verleden voorstonden. Eberhard Gothein (1853-1923), Karl Lamprecht (1856-1915), Georg Steinhilber (1866-1933), Kurt Breysig (1866-1940) en Walter Goetz (1867-1958) omschreven *Kulturgeschichte* als een vorm van historische psychologie, *Menschengeschichte* of *Seelengeschichte*. Het fundamentele object van deze nieuwe cultuurgeschiedenis was de sociaal en cultureel bepaalde collectieve psyche, geest of mentaliteit. De studie analyseert het werk van deze historici, de intellectuele tradities waaruit zij putten en de eigentijdse context van 'het nerveuze tijdperk' waarin hun nieuwe benadering van het verleden kon opkomen.

Er is een gedrukte editie beschikbaar in zeer gelimiteerde oplage, gepubliceerd in eigen beheer (ISBN 978-90-812708-1-6).

Formaat: 16,5 x 24 cm

Papier: 90-grams

Bindwijze: garenloos gebrocheerd

Omvang: X + 341 blz.

Omslag: full colour, gelamineerd

Prijs: €39,95 (excl. verzendkosten)

Bestellen via: m.stoffers@maastrichtuniversity.nl