

# Twée soorten zonderling



Door Manuel Stoffers

## Trike-nummer

*Velo Vision 39* is een echt trike-nummer. Behalve een enthousiast verslag van een fietsvakantie op de *Janus rug-aan-rug* tandem van Altena Bike en een eerste, positieve indruk van de nieuwe NuVinci N360 traploze versnellingsnaaf (nog altijd 'bombproof', maar meer dan één kilo lichter dan de vorige versie en veel beter te schakelen onder belasting), zijn er

maar lief zes bijdragen gewijd aan driewielers: er zijn besprekingen of gebruikersrapportages van de prachtige carbon trike van Innesenti (circa 15,5 kg, vanaf € 7 000), van de geveerde *Green-speed GTO-S* trike ('*cheap nor lightweight, but a solid tourer*'), van de klein geschapen *Dash* van Catrike en van de trike regenkap van Veltop (zie [www.veltop.eu](http://www.veltop.eu)). Er is ook een Britse zelfboomaandrijving voorstel.

## Vernufteling

En dan is er nog een uitgebreide presentatie van de *Comforider* van de Canadees Alexandre Belenkov (zie eerder al *Velo Vision 37*). "Ik weet zeker dat een groot aantal mensen er graag één zouden hebben," verklaart Belenkov vol vertrouwen over zijn 'modulaire ligfiets trike.'

Belenkov is het soort van eigenzinnige vernufteling waar ik een zwak voor heb. Enthousiast en overtuigd van het belang en de universele toepasbaarheid van zijn uitvinding, terwijl de bevooroordeelde buitenstaander meteen ziet dat het om een onverkooptbaar product gaat. Bekijk zijn foto in *Velo Vision*. Daar zit hij op zijn modulaire trike. Een jonge vent nog, de beide handen losjes op het stuurwiel (veel beter dan een gewoon fietsstuur!), glimmend van trots. En kijk dan naar zijn vrouw en dochter op de foto. Met een berustende blik werken ze mee aan het fotomoment, ongetwijfeld gevraagd door paps om de veelzijdigheid van zijn ontwerp te demonstreren: de dochter staand op een soort van treeplank achteraan de trike, moeders zittend op een hoge, kaarsrechte stoel, meewarig glimlachend naast haar man.



Als Alexandre wat plots remt, kukelt zijn vrouw zo het asfalt op. Maar ach, er zijn nog zoveel andere nuttige opties: een kinderzitje, al dan niet met eigen aandrijving, een hondenkooi, een tandemvariant, een kinderkar-optie, elektrische ondersteuning en wat al niet. Belenkov bedacht zelfs een variant met zeil. De trike kan in onderdelen helemaal uit elkaar worden gehaald en opnieuw in een andere variant in elkaar gezet. Alles is mogelijk! Heerlijk – je ziet de man wegdromen achter zijn tekentafel. Hij leeft in zijn dromen en wij dromen heel even met hem mee.

## Lolbroek op ligfiets

Een heel ander soort van overtuigd zijn van jezelf kwam ik tegen in Leo Janssens reisboek *Hoera, een leuke band* (Free Musketeers, 2010, € 22,95 via [bol.com](http://bol.com)). Janssens is een liefheb-

ber van de Olympische zomerspelen en fietste daarom in 2000 naar Sydney, stepte in 2004 naar Athene, en stapte in 2008 op de ligfiets om naar Peking te vertrekken. In zijn boek beschrijft hij deze reizen. De ligfietsstocht mislukt overigens: hij redt het tot Kiev en neemt dan de trein. Reden: problemen met zijn knieën, een oudere kwaal van Janssens en een bekend gevaar voor nieuwe ligfietsers. Ook het bekijks dat Janssens onderweg trekt met zijn fiets behoort tot de vertrouwde ervaringen voor ligfietsers. Janssens tochten overziend kan je moeilijk geen bewondering hebben voor de volharding waarmee hij zijn monstertochten onderneemt en de talloze problemen in zijn eentje overwint. Maar eerlijk gezegd werd ik zelf totaal murw van de hoer-veelheid aan lolbroekrij die Janssens over zijn

lezers uitstort. Af en toe een grap is best te prui- men, maar zijn poging om zoveel mogelijk flauwe grappen in zijn tekst te stoppen, maakt zijn boek uiteindelijk onver- teerbaar. Voorbeeld? "Ganz aus Holland mit dem Fahrrad? Ooooooh, mein Gott! Unglaublich!" Ze snakke naar adem en sloeg haar handen voor haar gezicht en viel bijna achterover van verbazing. Jullie zullen wel begrijpen dat ik haar maar niet verteld heb dat dit pas het begin is van mijn ligfietsstochtje en ik uiteindelijk op weg ben naar Peking. Dat had dat lieve, oude vrouwtje waarschijnlijk ècht niet getrokken. Trouwens ik heb ook een beetje uit eigen belang verder gezwegen. Want ik moet eerlijk bekennen dat het nou niet bepaald mijn favoriete bezigheid is om mond-op-mondbeademing te geven aan vrouwen van boven de 80!" Lachen, man!